

Syvsten Idrætsforening.

Vores historie.

I Syvsten og omegn har der, før Syvsten IF blev dannet, eksisteret både en skytteforening, en gymnastik der virkede indtil 1934 og der blev spillet fodbold på et stykke jord tilhørende Porsmose.

Hos frisør Konrad Pedersen mødtes Thorvald Eriksen, Hans Christensen og Konrad Pedersen selv en forårsaften i 1938. De enedes om at få gang i fodbolden i Syvsten. Hos Jens Jensen, Heden, fik man lov til at benytte et stykke jord som fodboldbane, hvis man først trænede, når køerne var drevet ind. Der blev bestilt en fodbold til 22 kr. hos Therkildsens Sportsmagasin i Ålborg. Man spillede i ungdomsforeningens navn indtil man d. 6. august 1938 dannede Syvsten Idrætsforening ved et møde på Syvsten afholdshotel. En 5 mands bestyrelse blev samme aften valgt og den bestod af bagermester Hjalmar Hansen, formand, og uddeler Peter Rasmussen som kasserer, Cykelhandler Ingvar Larsen, landmand Oskar Rasmussen, Ørtoft og chauffør Thorvald Eriksen som menige medlemmer.

På samme møde blev der lavet udkast til foreningens vedtægter og formålsparagraffen lød: *Idrætsforeningens formål skal være at søge idrætten i Syvsten fremmet under hvilken form, der synes at være betingelse for, såsom gymnastik, fodbold, håndbold m.m.*

I 1939 fik man stabledet en privat fodboldturnering – Østvendssyssel Turnering – på benene, og her deltog hold fra Hørby, Flauenskjold, Karup, Østervrå, Præstbro og Syvsten. Vinderen af turneringen skulle indmeldes i Jydsk Boldspil Union på de andre klubbers regning. Medlemsskabet i JBU havde hidtil været forbeholdt de større klubber.

I 1940 ansatte Syvsten IF sin første træner: Dolle Isaksen, Sæby. Årskontingentet lød på 3 kr. for aktive og 50 øre for passive medlemmer. Ole Nielsen blev ansat til at afmærke banen og ophængning af målnet til en pris af 2. kr. pr. kamp. Nettene blev leveret af fiskehandler Valdemar Rasmussen, Sæby!

Året 1940 bød også på den første idrætsuge i klubbens historie med deltagelse af både 1. og 2. hold i fodbold samt damehåndbold. Efteråret 1940 startede gymnastik med Henry Eriksen som leder for herrerne og Betty Larsen, Sæby for damerne.

I 1941 købte Syvsten Borgerforening et stykke jord bag Syvsten Missionshus – Anlægget – og dette måtte SIF benytte til fodbold, mod at medlemmerne skulle hjælpe med at planere pladsen og plante læbælte rundt om pladsen. Dette var SIF's første egentlige fodboldbane og omklædningen foregik i missionshusets stald.

Der blev hurtigt pladsmangel, så i 1943 forespurgte man gårdejer Wilhelm Skovsgaard om køb af et stykke jord. 25 marts 1944 afsluttede man en handel med Skovsgaard om køb af 30.000 kvadratalen til en pris af 5000 kr. Dette var begyndelsen til det nuværende stadion.

Først blev jordstykket udlagt som kartoffelmark og stykket blev indhegnet af et læbælte. I efteråret 1944 påbegyndte man planeringen. Dette arbejde blev udført af frivillige med skovl, trillebør og hestevogne. Den 20. august 1950 blev det nye stadion indviet med musikoptog ved FDF-orkestret fra Sæby i spidsen af fodbold- og håndboldhold. Kommunens gave var et flag og indvielsestalen blev holdt af sognerådsformand Anton Sørensen.

I 1957 fremkom ønsket om at udvide stadion med en trænings- og en håndboldbane. Kommunen gav tilsagn om 6.400 kr. til formålet og der indkøbtes yderligere et stykke jord af Wilhelm Skovsgaard. Planering og tilsåning blev igen udført af foreningens medlemmer. Tipsfonden bevilligede 4000 kr. og Volstrup Sparekasse lånte SIF 6000 kr. og det betød at der kunne bygges et klubhus. Det havde man længe ønsket sig. Frivillige byggede klubhuset under ledelse af tømrermester Adolf Mortensen, Ørtoft. Idrætsforeningen havde dannet "Gøglervognen", som underholdt i Syvsten og omegn igennem flere vintre, og de indtjente så mange penge, så det kunne dække byggeriet af klubhuset. Til 20-års jubilæet søndag d. 31. august 1958 kunne man indvi både træningsbane og klubhus.

SIF's 25-års jubilæum blev markeret lørdag d. 3. august 1963 med en reception på Syvsten Hotel. Ved denne begivenhed blev klubbens første æresmedlemmer udnævnt: Hjalmar Hansen, foreningens første formand, Peter Rasmussen,

foreningens første kasserer, og Søren Christian Pedersen. I forbindelse med jubilæet havde SIF arrangeret en idrætsuge.

I 1967 tog man det første lysanlæg i brug. Dette blev finansieret af institutioner, myndigheder og foreningens egne medlemmer. Klubhuset fik samme år renoveret køkkenet under ledelse af faglærer Arne Christensen.

Hjørring Amt havde planer om at placere en omfartsvej tværs over Syvsten Stadion, så der blev forhandlet med Jørgen Nielsen, Heden om jordopkøb. Der blev med kommuneingeniørens hjælp udfærdiget en skitse over et fuldt moderne idrætsanlæg til 400.000 kr. Dette projekt blev dog ikke til noget, trods stor velvillighed igennem mange år fra Volstrup Kommune. Syvsten Idrætsforening var bekymret over at skulle indgå på lige fod med de øvrige idrætsforeninger hvad angik tilskud i den nye storkommune. I 1970 får SIF besked fra Hjørring Amt om at omfartsvejen ikke bliver placeret på Syvsten IF's jorder, så der gives tilladelse til udvidelse af stadion. Nyt jordkøb blev forhandlet på plads med Jørgen Skovsgård. Anlægsarbejdet blev udført af firmaet Ousen og foreningens medlemmer i fritiden. Banen stod færdig i 1971.

På generalforsamlingen d. 18. februar 1971 blev foreningens vedtægter revideret. Dette var ikke sket siden 1945 og det bevirkede, at der blev oprettet udvalg for samtlige idrætsgrene. Hovedbestyrelsen skulle tegne foreningen og havde det økonomiske ansvar. Hvert udvalg udpegede en repræsentant i hovedbestyrelsen.

18.marts 1973 døde SIF's formand gennem 10 år, Henry Jønsson. Hans store indsats i bestyrelsen i 25 år satte sit præg på foreningen. Han blev efter sin død hædret som årets idrætsleder af Idrætssamvirket i Sæby Kommune. Der er i Syvstenhallen opsat en mindeplade til ære for Henry Jønsson.

Bagermester Poul Hansen påtog sig opgaven som formand for SIF og han var om nogen manden bag opførelsen af Syvstenhallen. I 1974 blev Syvsten Stadions opvisningsbane og træningsbane lagt om. Dette skete med økonomisk bistand fra Sæby Kommune og frivillig arbejdskraft. Medlemstallet var stigende og klubhuset kunne ikke stå mål med dette, så en udvidelse af klubhus var nødvendig. Arkitekt K. Karlsson laver en tegning til en mindre klubhusudvidelse og en mindre boldhal. SIF

udsender en pjece til befolkningen i den tidligere Volstrup kommune om støtte til byggeriet, og støtten oversteg alle forventninger.

I 1976 var planerne om klubhusudvidelsen blevet til en hal, og den 24. april kunne formanden Poul Hansen tage det første spadestik. Da efterårsturneringens startede genindviedes stadion med tale af borgmester Frede Fredborg Nielsen.

Hallen blev indviet d. 25. juni 1977 og skulle drives ved frivillig arbejdskraft.

Fortsættelse følger.....